

Det där ska du nog inte gå
omkring med.

Vi måste titta lite noggrannare på det här.

- Jaha, det låter ju inte så bra... men det låter bra.

Gastroskopin gav inget svar. Jag får titta en gång till.

- Ja, det var ju jättekul första gången, så varför inte?

Det kan vara en tumör. Godartad eller malign – det får vi se. Vi ska försöka ge dig ett svar så snabbt det ö h t är möjligt.

- Jaha, det låter ju inte så bra... men det låter bra.

Hörni. Doktorn ringde. Det är cancer och den är inte snäll. Men han tror att de kan hjälpa mig.

- Jaha, det låter ju inte så bra... men det låter bra.

Så, jag har cancer? Ja, varför skulle inte jag kunna ha det?

Det kan ju alla.

Den här canceren är allvarlig. Men vi tror att vi har goda chanser att få bort den.

- Jaha, det låter ju inte så bra... men det låter bra

Googla inte.

Vad ska jag göra nu då? Du ska vara lycklig.

- Om du menar att jag kan skatta mig lycklig? Absolut.

Musik gör mig lycklig. Jag vill somna till musik.
Och vakna till musik.

- Jag tror inte man kan överskatta betydelsen av att hitta rätt sinnesstämning

Allt har gått bra. Det blev så fint. Jag skulle kunna operera dig varje dag!

- Det låter ju inte klokt, men precis vad jag ville höra
- Men jag avböjde, så klart

Slangar överallt och ganska ämlig.

- Men å andra sidan kände jag mig lite speciell

Tack för att du är här, men nu vill jag vara ifred.

- Nej, jag vill inte att du rör vid mig.
- Du kan väl bara sitta här lite?
- Jag har inte sovit något vidare, nej.
- Men jag har lyssnat igenom Beethovens alla symfonier

Jaha, så nu får jag börja äta igen. Men vill jag det?

- På tallriken ligger något som ser gott ut men smakar hemskt
- Men jösses, jag överlevde ju leverstuvning hela min skoltid
- Och jag var ju faktiskt alldeles för tjock innan

Nu kan du åka hem.

- Jaha, det vill jag. Nog... jo, det vill jag.

Det här är det nya normala

- Det var inte slutet – det var början
- Det var inte ändstationen – det var en fribiljett
- Vart det än tar vägen så finns ingen väg tillbaka

Orolig att dö? Det hade jag inte tid till. Jag hade fullt upp att lära mig leva igen.

- Ligga, sitta, stå, gå, äta, dricka.
- Lite hjälplös, som ett spädbarn
- Och nyfiken
- Och envis
- Och självupptagen

Just när det började gå riktigt bra. An offer you can't refuse.

Först när jag blev frisk, blev jag sjuk

- Cellgifter
- Motgifter
- Eftergifter

Insikt: Det blir aldrig mera som det var

- Och blir inte nödvändigtvis sämre
- Faktum är att mycket blir bättre

Min älskade ville förstå

- Men hur skulle det kunna vara möjligt?

Hä' int' nå lönt å förklara för den som int'
begrip

- Tids nog ska du få svar på alla dina frågor

Frisk nog att bli inbillningssjuk.

- Men är inte det en del av den riktiga sjukdomen?
- Klump i halsen? Den satt ju där
- Blod i avföringen? Eller är det en bit halvsmält paprika?
- Mjuka ben och gnissliga leder. Kom igen. Du är faktiskt 60+ nu.

Det är OK att oroa sig. Men glöm inte att roa dig också.

- Avstå inte från livets goda – vad du än bestämmer att det är

Ljug inte – vare sig för dig själv eller andra

- Sök hjälp om du mår dåligt
- Skäms inte för din oro
- Gör dig inga illusioner – vare sig goda eller dåliga
- En dag ska vi alla dö. Alla andra dagar ska vi inte det.

So, you have cancer? Live with it.

- Det går att överleva cancer
- Det går att leva med cancer
- Det går att leva med den som har cancer
- Man kan botad från cancer
- Men man kommer alltid att ha haft cancer